

Inledare

Vad är egentligen anabaptismen? Det är en fråga jag får ganska ofta. Jag tycker det är lika roligt varje gång. Jag älskar verkligen den frågan. Ibland blir det ett långt samtal, ibland blir det bara några meningars förklaring. Det är meningsfullt, vilket som. Anabaptismen är fortfarande okänd av de flesta, missförstådd av många, älskad av några få. Därför behöver vi berätta och därför behövs Nätverket Anabaptist. Egentligen inte för att anabaptismen i sig är speciellt viktig, även om anabaptismens historia förtjänar att berättas gång på gång, utan för att den pekar på Jesus och hjälper oss att följa honom. Anabaptismens kärna är mission, efterföljelse, gemenskap och fred och därför har den ett viktigt budskap till kyrkan och världen i vår tid. I detta nyhetsbrev kan du läsa om en ny anabaptistisk hemsida med fokus på kyrkans mission. Andreas W Andersson skriver om boken ”Att slå följe för fred” där han själv har bidragit med ett anabaptistiskt perspektiv, och så blir det några glimtar från Tom och Rebecca Yoder Neufelds besök i Skandinavien. Jag hoppas du får en inspirerande läsning. Glöm inte bort att följa vår hemsida www.anabaptist.nu där det regelbundet publiceras texter med anknytning till anabaptismen.

Jonas Melin

Innehållsförteckning

Inledare.....	1
Ny webbsida och tidning: Anabaptist Witness (Jonas Melin)	2
Att slå följe för fred (Andreas W Andersson).....	2
Evangelisation och fredsarbete (Jonas Melin)	4
Hjälp till att sprida våra böcker.....	6
Har du något att berätta? (Jonas Melin).....	7

Ny webbsida och tidning: Anabaptist Witness

Av Jonas Melin

Nu i oktober lanserades en ny hemsida som heter Anabaptist witness; <http://www.anabaptistwitness.org/>. Syftet är att vara en global plattform för en anabaptistisk dialog i nyckelfrågor som handlar om kyrkans mission. Det är både en papperstidning som kommer ut ett par gånger om året och en hemsida där allt publiceras och mer därtill. Så här presenteras visionen:

“In the twenty-first century, a wide variety of communities and individuals around the world claim Anabaptist Christianity as part of their heritage and identity: from Mennonites, Amish, and Hutterites, to Mennonite Brethren, Brethren in Christ, Church of the Brethren, and the Missionary Church, to the Meserete Kristos Church, the numerous Anabaptist and Mennonite centers and networks, neo-Anabaptists, and many more. Anabaptist Witness exists to provide a forum for conversation around mission theology and practice for this broad and diverse constituency. Conversation around mission happens in numerous forms, and for that reason *Anabaptist Witness* publishes missiological content of various kinds, including academic papers, sermons, interviews, biographies, personal reflections, poetry, and photo-essays. Our issue themes are meant to address crucial topics in current mission theology and practice. Please contact us if you have an idea for a theme we might address! We hope *Anabaptist Witness* will serve as a significant resource for churches, mission agencies, and missionaries as they participate in God’s mission in the world. We need your help to do that! Please consider contributing and encourage others to do so, as well.”

Det vore intressant om även vi från det skandinaviska nätverket kan följa dialogen och vara med i samtalet.

Att slå följe för fred

Av Andreas W Andersson

Den sjunde av nätverket anabaptists kärnvärderingar lyder; *Fred hör till evangeliets kärna. Som efterföljare till Jesus i en splittrad och våldsam värld är vi inriktade på att finna ickevåldsalternativ och på att lära oss skapa fred mellan människor, mellan och inom församlingar, i samhället och mellan nationer*

I samband med årets 'Bygg Fred', den ekumeniska fredsdagen i Uppsala Nya Slott, släpptes boken "Att slå följe för fred - åtta röster om tro och handling".



Panelsamtal samt workshops med några av medförfattarna bidrog till en spännande heldag som avrundades med en manifestation nere vid Fyrisån.

Bokens samlande frågeställning utgjordes av frågan: *Hur kan – utifrån din teologiska tradition – följande fråga besvaras: Vad i det kristna budskapet kan konstruktivt motivera och bidra till arbete för mänsklig försoning som inkluderar rättvis fred?*

Varje författare arbetade sedan i samråd med de andra författarna fram en text. De kyrkor som representerades var bl.a. den Svenska Kyrkan, pingströrelsen, kväkarna, Equmeniakyrkan, Serbisk-ortodoxa kyrkan och Katolska kyrkan. Det är intressant att notera att en tydlig gemensam nämnare för samtliga var en tydlig betoning av ickevåld och pacifism som normerande för kyrkans relation till den värld hon lever i. En gemensam nämnare som uttrycktes genom både teologiska resonemang och i beskrivningar av vardagens praktiska arbete. Evangeliets politiska karaktär och kyrkan som förkroppsligandet av 'Guds politik' omskrivs med både ödmjukhet, självkritik och hopp.

En av författarna var jag själv, Andreas W Andersson, del av nätverket anabaptist och inbjuden att representera just denna tråd av kyrkans väv. Jag är pedagog, musiker, pastor, aktivist och för tillfället en del av den ekumeniska komuniteten i Scargill House i Yorkshire, Storbritannien. Mina praktiska uppgifter där rör andlig vägledning, själavård, fortbildning och kreativa processer.

Jag är också verksam inom ickevåldslig fredsskapande genom Christian Peacemaker Teams och det är med den organisationen (med djupa rötter i anabaptismen) som praktiskt exempel som texten balanseras. Likt många av författarna beskrivs och bearbetas kyrkan i min text utifrån en given roll som aktör för fred och försoning lokalt och globalt. De framträdande stråk i anabaptismen som jag tror är viktiga bidrag till en skrift som denna är just det karaktärsdanande och "historiska" i anabaptismens betoning av lärjungaskap och vardagens efterföljelse. Min essä klafsar därför omkring i etnografins och sociologins språkvärldar såväl som teologins. Denna lärjungaskapets tolkningsram lyser igenom i Nätverket anabaptists första kärnvärdering; *Jesus är vår förebild, lärare, vän, frälsare och Herre. Han är källan till vårt liv och den centrala referenspunkten för vår tro och vår livsstil. Han är också utgångspunkten för vår förståelse av församlingen och vårt engagemang i samhället. Vi är fast beslutna att både följa Jesus och att tillbe honom.*

Jag tänker - efter arbetet med 'Att slå följe för fred' och mötet med de andra författarna -att denna kärnvärdering speglas väl i boken. Kallelsen till att vara bärare av Guds shalom och hur det format teologi, praktik och självförståelse ibland med hjälp av våra respektive traditioner, och ibland till trots av dem, har gjort oss alla ödmjuka och mer fast beslutna att följa den som är vår fred.

Boken är tillgänglig via Marcus förlag (pris 179kr) I den avslutande delen finns frågor för samtal och egen reflektion.

Evangelisation och fredsarbete

Av Jonas Melin



Sista veckorna i oktober hade Nätverket Anabaptist besök av Tom och Rebecca Yoder Neufeld. De kommer från Canada, men är i England hela hösten och hade möjlighet att göra en avstickare till Skandinavien. De gjorde en turné i Sverige och Norge och hann med flera samlingar. Det började med ett besök i kommuniteten Oikos i Hammarkullen och föreläsningar på Göteborgs universitet. Därifrån gick resan till Oslo där Tom föreläste på Högskolan för ledarskap och teologi som drivs gemensamt av baptister och pingstvännen. På vägen från Oslo till Stockholm gjorde de ett besök i Pingstkyrkan i Arvika där de gemensamt talade om en kristens förhållande till pengar. I Stockholm var det ett seminarium i Kyrkan vid Brommaplan tillsammans med Equmeniakyrkan och Kristna freds rörelsen. Därefter predikade Tom på söndagsgudstjänsten i Allianskyrkan i Älta. Våra gäster var lite slitna efter ett intensivt program och fick sedan några dagar ledigt i Stockholm och Jokkmokk. Deras vistelse i Sverige avslutades med en samling i EFS i Luleå. Det blev många fina samlingar och härliga möten med människor.

Är fredsarbete en del av kyrkans uppdrag? Det är den fråga som har varit i centrum under deras besök och den berördes särskilt på Högskolan för ledarskap och teologi i Oslo och på seminariet i Kyrkan vid Brommaplan. Vid det senare tillfället hade Tom (som är professor i

Nya testamentet) en mycket intressant föreläsning om förhållandet mellan evangelisation och fredsarbete.

Tom och Rebecca Yoder Neufeld tillhör Mennonitkyrkan i Canada. Det är en anabaptistisk kyrkotradition, som har betonat att evangeliet om Jesus handlar om fred och frid lika mycket som det handlar om nåd. Evangeliet är "budskapet om fred genom Jesus Kristus", som Petrus uttryckte det när han predikade hemma hos Cornelius (se Apg 10:36). I den kristna världen är mennoniterna ganska ensamma om att lyckas hålla ihop evangelisation och fredsarbete på ett



bra sätt. Ofta har evangelikala kristna betonat evangelisation och den personliga gudsrelationen, men försummat evangeliets sociala aspekter och kallelsen till ickevåld och fredsarbete. Å andra sidan har mer liberala kristna ofta betonat fredsarbete, men försummat varje människas behov av att få fred med Gud och därför nedvärderat kyrkans evangelisationsuppdrag. Det kan lätt bli en konflikt mellan de båda sidorna. Tom Yoder Neufeld menar att båda aspekterna hör hemma i kyrkans uppdrag.

Föreläsningen byggde på en noggrann utläggning av Ef 2:11-22 med särskilt fokus på verserna 14-17: *"Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära."*

Yoder Neufeld visade med all önskvärd tydlighet hur Jesus stiftade fred på korset. En fred som både omfattar fred med Gud och fred med våra fiender här på jorden, i texten exemplifierat med fiendskapen mellan judar och hedningar. Jesus är vår fred, både med Gud och med varandra. Den här utläggningen finns än mer detaljerat på sid 106-139 i Tom Yoder Neufelds kommentar över Efesierbrevet.

På sid 134 sammanfattar han: "This text requires that evangelism and peacemaking be seen as indivisible. The one who is peace *made* peace through his death on the cross, and came *announcing* the gospel of peace. Enemies have thereby been reconciled with God *and* with each other. *Together* they have become part of God's family."

Fred är alltså ett centralt begrepp i Nya testamentet. "Fred hör till evangeliets kärna" står det i det anabaptistiska nätverkets kärnvärderingar. Den anabaptistiska traditionen kan hjälpa oss



att hålla ihop evangelisation och fredsarbete. Det är ett av skälen till att det behövs ett anabaptistiskt nätverk i Skandinavien.

På resan såldes också Toms mycket intressanta böcker. Förutom kommentaren *Ephesians* var det *Recovering Jesus – The Witness of the New Testament* och *Jesus and the Subversion of Violence – wrestling with the New Testament evidence*.

Hjälp till att sprida våra böcker

I det här nyhetsbrevet nämns flera böcker. Böcker är viktiga för att sprida idéer. Det skrivna ordet har ett starkt inflytande. Därför använder Gud det skrivna ordet för att tala till människorna och därför har Guds folk fortsatt att använda det skrivna ordet. Böcker har varit viktiga genom hela historien och det är lätt att göra en lista över böcker som påverkat historiens och kyrkans utveckling. Även om vi numera kan skriva även på bloggar och i andra webbaserade medier, så tror vi att böcker fortfarande är viktiga. Vi tror på att använda böcker för att sprida anabaptistiska perspektiv på kristen tro, lärjungaskap, kyrkans liv och uppdrag och samhällsengagemang.

Förlaget Evangelie har gett ut tre böcker med anknytning till anabaptismen. Det är Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray, Ett frö av anabaptism – en studie i den historiska anabaptismens lära och liv av Arnold Snyder och Flerstämmig församling av Stuart och Sian Murray Williams. Alla tre finns presenterade på nätverkets hemsida <http://anabaptist.nu/>. Om dessa utmärkta och viktiga böcker verkligen ska få genomslag i den skandinaviska kristenheten är det nödvändigt att vi hjälps åt att sprida dem. Därför vill vi be nätverkets medlemmar att hjälpa till och sprida dessa böcker. Förlaget Evangelie ger mycket bra villkor för nätverkets medlemmar. Kontakta Pascal Andréasson för mer information (pascal.andreasson@evangelie.se). Varför inte se till att ni har dessa böcker till försäljning på församlingens bokbord? Passa på att ge bort några böcker i julklapp.



Har du något att berätta?

Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? Vi planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev på sensommaren 2014. Bidrag tas emot fram till den 31 juli. Här är något av det som man kan bidra med:

- γ Boktips och recensioner med anknytning till anabaptismen.
- γ Personliga reflektioner om varför anabaptismen är viktig för dig.
- γ Berättelser om kontakter med anabaptister runtom i världen.
- γ Rapporter om saker som händer i Skandinavien med anknytning till anabaptismen.
- γ Inbjudningar till konferenser, seminarier, aktioner och annat som anknyter till anabaptismen.
- γ Annat som ni vill dela med er av.

Jonas Melin

jonas@mariannelund.nu

070-6929818