

Vi i nätverkets ledningsgrupp gläder oss över att ta ett gemensamt ansvar för nätverkets utveckling och arbetet går sakta framåt. Skriv gärna och berätta vad som händer på den anabaptistiska fronten runtom i Skandinavien, så att vi kan ta med det i nästa nyhetsbrev.

## Innehållsförteckning

Kolportörer sökes (Jonas Melin).....	2
Slutsatser från enkäten till nätverkets medlemmar (Anneli Andersson)....	3
Boktips: Att hoppas på ett annat system - en antologi om kristen tro och anarkism (Anton Lundqvist).....	4
Guds upp-och-nedvända rike (Tom Rutschman).....	6
Rötter i den radikala reformationen (Jonas Vestlund).....	7
En militær intervensjon i Syria er ikke et alternativ (Bjørn Olav Hansen)...	8
Har du något att berätta?.....	9

# Kolportörer sökes

Av Jonas Melin

Böcker är viktiga för att sprida idéer. Det skrivna ordet har ett starkt inflytande. Därför använder Gud det skrivna ordet för att tala till människorna och därför har Guds folk fortsatt att använda det skrivna ordet. Böcker har varit viktiga genom hela historien och det är lätt att göra en lista över böcker som påverkat historiens och kyrkans utveckling. Även om vi numera kan skriva även på bloggar och i andra webbaserade medier, så tror vi att böcker fortfarande är viktiga. Vi tror på att använda böcker för att sprida anabaptistiska perspektiv på kristen tro, lärjungaskap, kyrkans liv och uppdrag och samhällsengagemang.

Förlaget Evangelie har gett ut tre böcker med anknytning till anabaptismen. Det är Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray, Ett frö av anabaptism – en studie i den historiska anabaptismens lära och liv av Arnold Snyder och Flerstämmig församling av Stuart och Sian Murray Williams. Alla tre finns presenterade på nätverkets hemsida <http://anabaptist.nu/>. Om dessa utmärkta och viktiga böcker verkligen ska få genomslag i den skandinaviska kristenheten är det nödvändigt att vi hjälps åt att sprida dem. Därför söker vi kolportörer, det vill säga personer som vill satsa på att sprida böcker med ett gott budskap. Förlaget Evangelie ger mycket bra villkor för nätverkets medlemmar. Kontakta Pascal Andréasson för mer information ([pascal.andreasson@evangelie.se](mailto:pascal.andreasson@evangelie.se)). Man kan köpa böcker och ge bort eller sälja vidare. Varför inte se till att ni har dessa böcker till försäljning på församlingens bokbord?

I det här nyhetsbrevet presenteras även ett par andra böcker med anknytning till anabaptistiska perspektiv. Anton Lundqvist presenterar en nyskriven antologi om kristen tro och anarkism där flera av nätverkets medlemmar finns bland författarna. Tom Rutschman reflekterar utifrån en lite äldre anabaptistisk klassiker om vad Guds rike betyder i praktiken. Jonas Vestlund berättar om ett samtal i tonårsgruppen och Bjørn Olav Hansen skriver om Bruderkommunitetens brev till president Obama om en militär invasion i Syrien. Anneli Andersson i nätverkets ledningsgrupp ger oss ett kort sammandrag av sommarens enkät. Jag önskar er en givande läsning.

# Slutsatser från enkäten till nätverkets medlemmar

Av Anneli Andersson

I somras skickade vi ut en enkät till nätverkets medlemmar. Ungefär en tredjedel av medlemmarna svarade på enkäten. Det är de praktiska frågorna om efterföljelse och lärjungaskap samt de ekonomiska frågorna om rättvisa och delande som är mest angelägna för nätverkets medlemmar, även om det är stort intresse också för de andra frågorna (fred, ickevåld, församlingen, teologi, historia, efterkristendomsstiden m.m.). Det finns önskemål om berättelser om anabaptistiska sammanhang, gemenskaper och församlingar i Norden och Europa. Nätverket får gärna lyfta fram exempel på gemenskaper med en anabaptistisk praktik.

Här följer några andra synpunkter. Vi ska våga vara radikala och påverka! Det är viktigt att nätverket träffas tillsammans för att ”praktisera det vi tror på och inte bara prata”, finna gemenskap med varandra för att tillsammans diskutera frågor om församling, efterföljelse och mission. Sådana träffar får gärna innebära att vi ber, samtalar, läser bibeln och håller gudstjänst ihop.

Medlemmarna uppskattar nätverkets och ledningsgruppens arbete. Många är nöjda med den nivå som nätverket har men det finns också medlemmar som vill engagera sig mer i nätverket. Medlemmarna engagerar sig hellre skriftligt än praktiskt/aktivistiskt men både praktiskt/aktivistiskt och skriftligt/debatt lockar.

Vi tackar alla som svarat på enkäten. De som svarat kommer att få del av enkätens resultat via mail.

# Boktips: Att hoppas på ett annat system – en antologi om kristen tro och anarkism

Av Anton Lundqvist

Om ett år är det återigen dags för val i Sverige, och som brukligt är kommer tiden innan valet att sätta sin prägel på det mediala utrymmet och samtalen i landets fikarum. För de flesta kristna är politiska val och nuvarande system något som oftast accepteras utan närmare eftertanke, ibland med en mer eller mindre ogenomtänkt hänvisning till något Paulus skrev om att lyda överheten. Men tänk om vår tilltro till stat och överhet utmanas av Jesus själv? Tänk om Bibeln visar oss på ett annat förhållningssätt, uppmanar oss att framförallt ha vår lojalitet i ett annat Rike än nationalstaten? Tänk om vi inte nödvändigtvis måste begränsa vårt politiska tänkande till de nuvarande partipolitiska indelningarna? I boken Att hoppas på ett annat system delger åtta olika personer tankar kring hur de förhåller sig till frågor om bland annat makt, stat, våld, anarkism, det frikyrkliga arvet och Guds rike.

Att hoppas på ett annat system har växt fram ur en längtan efter andra sätt att leva, andra sätt att vara politisk – en längtan efter det Rike som Jesus presenterade. För vi som skriver hoppas och tror att det går att leva på andra sätt än de nu rådande, att vi inte bara passivt kan se på när människor deporteras mot sin vilja, när Sverige exporterar vapen eller när de fattiga hamnar i klorna på Marknaden. Även om inte alla som skrivit kallar sig anarkister (eller ens kristna anarkister) har vi ändå sett hur kyrkan genom historien fått vara en stad på berget då hon haft ett anarkistiskt förhållande till omgivande samhälle och till den rådande makten. Och vi har också sett de tragiska konsekvenserna när kyrka och stat ingått allians.

De flesta skribenterna känner varandra. Inte främst genom debatter och samtal om kristen tro eller politik. Nej, flera har träffats på gatorna. Hälsat på varandra för första gången med vaksamma polisblickar riktade mot sig. Därefter har vi hållit armkrok för att försöka stoppa utvisningar av flyktingar. Andra gånger har vi lagat mat ihop, stöttat varandra och andra genom svåra perioder. Några av författarna är med i kommuniteter eller kollektiv och har länge kämpat i vardagen för att dessa ska leva vidare. Olika radikala praktiker och sätt att leva har varit en viktig inspiration till ett nydanat samtal om hur kristen tro bör gestalta sig i kyrkan och i samhället utanför. Det är bland annat ur dessa erfarenheter som denna bok tillkommit. Praktik har med andra ord i viss mån föregått teori. Förhoppningsvis har också praktiken färgat den övertygelse vi bär på.

Då vi på intet sätt tror oss om att ha funnit något nytt (anabaptisterna är bara ett exempel på kristna rörelser som lyft liknande idéer och praktiker) har vi i anslutning till varje kapitel tagit med citat från olika epoker i kyrkans historia som på olika sätt anknyter till bokens innehåll. Läsaren finner också i bokens appendix tips på bloggar, böcker och filmer som fördjupar och utvecklar de tankegångar som presenterats. Detta för att understryka att vi står i en tradition som, från Jesus och framåt, betonat en efterföljelse som får praktiska konsekvenser för hur vi lever våra liv. En efterföljelse som till sin natur är politisk.

Boken beräknas utkomma de 24 september på Argument förlag, och kommer tryckas under en Creative Commons-licens. Den är alltså inte copyright-skyddad, vilket innebär att hela boken får kopieras och spridas av vem som helst, så länge källan uppges.

Medverkande skribenter är, i alfabetisk ordning: Alice Hägg, Anton Lundqvist, Elin Lundell, Johanna Hadin, Jonas Lundström, Jonathan Wiksten, Maja Ekström, Tobias Herrström och Tomas Lundström.

## **Ett par utdrag ur boken**

”När jag slutat på bibelskolan jobbade jag en sommar och började sedan läsa beteendevetenskap. Jag läste mängder av bloggposter, bad massor, mötte många människor, vände och vred på frågor om civil olydnad och kyrka, om bön och världsförändring. Så kom det sig att jag en svinkall decembermorgon, tillsammans med en grupp nyvunna vänner kröp under ett staket och in på en vapenfabriks gräsmatta. Där höll vi en minnesstund för dem som fallit offer för svenskproducerade vapen och påbörjade en aktion med målet att bygga om platsen till ett område för fred och fritid. Poliserna som kom för att föra oss bort från platsen verkade inte särskilt imponerade av vårt initiativ och vi anmäldes för olaga intrång. Jag hade under året på Liljeholmen förstått vikten av att konkret arbeta för en bättre värld, så jag ville delta. Jag tror verkligen att en direkt aktion kan göra världen till en bättre plats och att det är viktigt att vanliga människor vågar häva upp sina röster och tala om hur de vill att världen ska se ut. Jag ville bygga om platsen så att den blev mer lik himmelriket. Det tog inte emot att bryta mot lagen. Reaktionerna från familj och vänner var svårare att hantera...”

### ***Ur kapitel 2: Det gränslösa riket, av Alice Hägg***

”Ett samarbete mellan kyrkan eller kristna individer och staten ser jag däremot som mer problematiskt. Trots att det kan tyckas som om staten gör mycket gott, kvarstår ändå att staten för en politik för nationalstatens bevarande. Den kräver en uppdelning av människor, där vi som är medborgare har vissa rättigheter och ansvar gentemot varandra. Människor som inte hör till Sverige ses inte heller som Sveriges ansvar i någon större utsträckning. Den principen går emot Guds rike. Guds rike är ju gränsoverskridande. Det gäller även de påhittade nationella gränser som finns i världen. Staten har också våldsmonopol och våldet är en del av vad staten är och gör. Det innebär att statens medel i sig går emot Jesus ickevåldsliga praktik. Det gör det svårt att se hur vi som kyrka ska kunna samarbeta med staten utan att göra avkall på det vi är.

Det är en svårare fråga när det gäller att som enskild arbeta inom statliga eller kommunala arbeten. Kanske skulle det kunna argumenteras att det beror på var ens huvudsakliga engagemang finns. Men klart är ändå att kyrka och stat är svåra att kombinera med tanke på mål och medel. Likaså är det problematiskt att samarbeta med företag som tjänar pengar på bekostnad av andras hälsa och livsvillkor. Det rimmar illa med uppmaningen att vi ska älska varandra.”

### ***Ur kapitel 6: Motstånd är lika med förkultur, av Johanna Hadin***

# Guds upp-och-nervända rike

Av Tom Rutschman

Ett begrepp som gör Jesus budskap unikt är Guds rike eller himmelriket som Matteus kallar det. Det genomsyrar hela Jesus liv och undervisning och är, jämfört med världens värderingar, vänt helt upp-och-ner. Sättet att leva, tänka och värdera i Guds rike är helt annorlunda än det vårt samhälle lär oss.

Guds upp-och-nervända rike är normativt och i högsta grad relevant för oss idag. Guds rike finns där människor låter Guds värderingar påverka sina liv i gemenskap med andra trossyskon.

Guds rike är fullt av överraskningar. Läs bara Jesus liknelser, hans undervisning eller hans gärningar. Saker och ting blir inte som vi förväntar oss. De minsta är de största. Vuxna bör vara som barn. De ogudaktiga får förlåtelse. Vi ska älska våra fiender...

Ett sätt att göra kallelsen till Jesu upp-och-nervända rike tandlöst är att betrakta det som tidsbundet. Det gäller inte oss idag. Samhället är mer komplicerat idag, sägs det, än vad det var på Jesus tid. Men människors sätt att tänka och agera är alltför likt. Vi måste våga ifrågasätta strukturer och normer som inte överensstämmer med Jesus värderingar. Ekonomiskt förtryck, vilka som har makt, könsskillnader, våld, individualism och nationalism är bara några områden där Guds rikets värderingar skiljer sig markant från det vår tid lär oss är normalt.

Varför är jag som lärare värd en lön i Sverige som överstiger många gånger om, det mina afrikanska eller sydamerikanska kolleger tjänar? Varför är det oftast invandrare i våra kommuner som tjänar minst? Varför tjänar kvinnor mindre än män? Varför använder vi våld för att straffa människor som har använt våld? Varför kan vanliga människor oftast inte påverka politiska beslut? Varför ska Svenska kyrkans lokala styrande organ bestå av människor som varken är aktiva i kyrkans verksamhet eller nödvändigtvis bryr sig om tro?

Att Jesus levde sitt liv i en viss kulturell miljö och vid en viss tid gör att man lättare kan överföra hans kritik mot sin samtid, till skeenden i vår tid, än om Jesus liv inte hade varit förankrat i Palestina för 2000 år sedan och på något sätt var opåverkat av hans samtid. Människors sätt att utöva makt, tänka på pengar, använda våld, osv har inte förändrats mycket på 2000 år.

Tankar inspirerade och delvis baserade på *Donald Kraybills bok "The Upside-down Kingdom"*.

# Rötter i den radikala reformationen

Av Jonas Vestlund

Det är kanske ett år sedan nu. Vi hade lekt roliga lekar på tonår, i andakten hade en ledare delat en personlig vittnesbörd och grundat det i en bibelvers. Som vanligt hade vi sjungit några sånger tillsammans, tänt ljus och fått tillfälle att be. Det var på efterhänget, efter andakten, som en av flickorna frågade mig vad som är skillnaden mellan Missionskyrkan och Svenska Kyrkan. Jag berättade att vi delar ursprunget i 1500-talets lutherska reformation med lutherska kyrkor som Svenska Kyrkan och att mycket är väldigt lika. Men, fortsatta jag, vi har också rötter i den radikala reformationen, en reformation vid sidan av Luthers stora reformation.

Medan lutheranerna ofta kom att samlas kring den rätta undervisningen och stora män (som Martin Luther) med stora böcker (augsburgska trosbekännelsen), så satte man i den radikala reformationen gemenskapen av troende i centrum. De radikala menade att alla i församlingen, med helige Andes hjälp, kunde vara med att tolka Bibeln och att alla hade något att bidra med när man gemensamt ville förstå och tillämpa Bibeln. För dem var det också viktigt att följa Jesus i vardagslivet, att låta Jesus vara förebild i allt man gjorde. De radikala tog avstånd tanken om att påvar, biskopar eller präster skulle ha någon särskild medlande funktion mellan människan och Gud. De menade att en samling kristna tillsammans hade allt de behövde för att läsa och tillämpa Bibeln och leva med Jesus som förebild. Jag berättade att det inte alltid varit enkelt att leva ut de radikalas tankar och att de gjorde många misstag genom historien. Men, utmaningen i att radikalt följa Jesus tillsammans i en församlingsgemenskap är relevant också idag.

Jag är glad att vi också har djupa rötter hos Martin Luther och hans efterföljare. Där finns mycket god teologi att lära av. De radikalas perspektiv har det dock inte skrivits så mycket om på svenska, böcker av svenska teologer som Karl Kilsmo, Gunnar Westin och Torsten Bergsten finns inte längre i tryck. Därför är det med stor glädje jag berättar att det lilla förlaget Evangelie givit ut böckerna "Ett frö av anabaptism" av Arnold Snyder och "Radikalt lärjungaskap" av Stuart Murray. Tillsammans visar dessa två böcker grunderna i den radikala reformationen, och hur dess tankar är särskilt relevanta idag i ett senmodernt samhälle där kyrkan inte längre med självklarhet står mitt i byn.

Vi pratade om annat på tonårs efterhäng också, mobiltelefoner, appar, filmer, relationer, och allt annat som är spännande en sen fredagskväll. Men, för mig blev det också en utmaning till djupare studier av den radikala reformationen och hur man kan tillämpa dess tankar i Arvika idag.

# En militær intervensjon i Syria er ikke et alternativ

Av Bjørn Olav Hansen

Lederskapet i den anabaptistiske bevegelsen Bruderhof - Johann Christoph Arnold (bildet), som er hovedpastor og eldste Paul Winter, har skrevet brev til president Barack Obama og utenriksminister John Kerry i anledning den særdeles farlige situasjonen i Syria og slår fast: En militær intervensjon i Syria er ikke et alternativ.

Jeg har oversatt brevet som er som følger:

*"Kjære president Obama og utenriksminister Kerry*

*Bruderhof-kommunitetene, en freds-kirke grunnlagt under den første verdenskrig, er svært opptatt av planene om en militær intervensjon i Syria slik vi er blitt kjent med gjennom media. Å drepe sivile, gjøre bruk av kjemiske våpen eller krenke internasjonale menneskerettigheter er uten den minste tvil galt. Det er klart for et hvert regime, organisasjon eller individ. Likevel - en eskalering av volden i Syria gjennom strategiske militære angrep er ikke svaret.*

*Å involvere vårt lands militære styrker i Syria vil ikke bare øke antallet drepte - nå allerede oppe i 100.000 - det vil også gi føde til en allerede grusom borgerkrig. Isteden - USA skulle heller arbeide sammen med det internasjonale samfunnet for å minske konflikten og arbeide for en fredfull løsning. Meldingene om at du sammen med den franske presidenten, Francois Hollande, og den britiske statsministeren, David Cameron, er blitt enige om hvor dere krever at Syria skal sette lagrene av kjemiske våpen under internasjonal kontroll er svært oppmuntrende. Vi ber dere innstendig om å fortsette arbeidet med å gjøre en slutt på volden ved å bruke diplomatiet.*

*Som dere er vel kjent med - mye i Syria er allerede ødelagt og nær to millioner barn voksne har sett seg nødt til å flykte til nabolandene. Så langt har De forente stater vært rausere i å hjelpe disse flyktingene som er ofre for volden.*

*Når vi beveger oss fremover bør vi huske at en slik støtte ville være langt mindre kostbar hva liv og ressurser angår enn en krig som eskalerer.*

*I djup respekt*

*Johann Christoph Arnold, Hovedpastor*

*Paul Winter, eldste "*





# Har du något att berätta?

Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? Vi planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev i september 2013. Bidrag tas emot fram till den 31 augusti. Här är något av det som man kan bidra med.

- γ Boktips och recensioner med anknytning till anabaptismen.
- γ Personliga reflektioner om varför anabaptismen är viktig för dig.
- γ Berättelser om kontakter med anabaptister runtom i världen.
- γ Rapporter om saker som händer i Skandinavien med anknytning till anabaptismen.
- γ Inbjudningar till konferenser, seminarier, aktioner och annat som anknyter till anabaptismen.
- γ Annat som ni vill dela med er av.

Jonas Melin

[jonas@mariannelund.nu](mailto:jonas@mariannelund.nu)

070-6929818