

Nyheter från Nätverket Anabaptist, november 2012

Kära vänner i Nätverket Anabaptist!

Det är dags för det fjärde och sista nyhetsbrevet för det här året. Jonas Vestlund, från Arvika baptistgrupp, skriver två längre artiklar om sina intryck från Ched Myers besök i Sverige. Dessutom en liten påminnelse om samlingarna med Stuart Murray i Linköping och reklam för en ny bok om anabaptismens historiska kärna. Jag hoppas att ni får en trevlig och givande läsning.

Att läsa Bibeln för att förändra världen - En dag med Ched Myers i Stockholm

Av Jonas Vestlund

Så promenerar jag hem tillsammans med en vän efter en eftermiddag och kväll med Ched Myers i Immanuelskyrkan i Stockholm i början av september. Vi samtalar ivrigt och tankar från Ched Myers blandas med våra egna erfarenheter.

Ched Myers är en bibellärare med sin bas utanför Los Angeles. Han är mennonit (anabaptist), men rör sig ekumeniskt i breda sammanhang och reser runt över världen.

Bibeln som lingua franca

Ett budskap som bygger på bibeltexten respekteras i hela kristenheten. Bibeln är som ett gemensamt språk, ett lingua franca, för alla kristna. Därför får ett budskap grundat i bibeltexten ett betydligt bättre genomslag. Seminariet gav många exempel på hur det ser ut i praktiken, jag tror att vi var många där på plats som tar oss med det som en viktig punkt att undervisa hemma.

Vikten av gemenskap

Människor är gjorda för att leva i gemenskaper. Mycket i det moderna samhället leder till förfrämligande från varandra och bryter ned gemenskapen. Vad kan vi göra för att vara en motkraft? Hur kan vi bygga gemenskap med varandra och dela med oss av gemenskapen till Arvika, Sverige och världen?

Kapitalism utan etik kan bli ond

Kapitalism utan etik kan lätt bli rå, kall och destruktiv. Mycket går åt fel håll idag. Hur kan vi göra för att dela med oss av kristen etik i samhället och hur kan vi leva ut kristen etik i vardag, församling och samhälle? Hur kan vi få ett rättvist och omtänksamt samhälle utan att göra de misstag man gjorde i östblocket under 1900-talet? Det här är inga enkla frågor, men Ched Myers visar hur kristen teologi har viktiga bidrag.

Oväntade tolkningar av Bibeln

Ched Myers ger ett antal ganska oväntade tolkningar av Bibeln, men såvitt jag kan bedöma är det genomtänkta tolkningar med god grund i bibeltolkningens hantverk. Jag är inte säker på att det alltid är den bästa tolkningen, men det är rimliga tolkningar värda att ta på allvar. Jag köpte några böcker av Ched Myers vid seminariet och kommer att beställa hem fler.

Frikyrkokristendom och medborgarrättsrörelsen

Kristna i frikyrklig och baptistisk tradition gör gott i att se förebilder i den amerikanska medborgarrättsrörelsen, som t.ex. Martin Luther King. Vi har ju inte helgon, men frågan är om det inte vore gott att regelbundet uppmärksamma kristna förebilder och undervisa om dem oftare. Vad

kan civilt motstånd innebära idag? När detta skrivs har jag börjat följa Gustav Frisell på twitter och kan inte säga annat än att det finns mycket spännande som rör sig bland svenska unga kristna idag när det gäller att göra motstånd mot orättvisor i Sverige idag, inte minst sagt när det gäller flyktingfrågor.

Den radikala reformationen

Den radikala reformationen, vid sidan av Luther och Calvin, har mycket att ge i vår tid. Teologer som Menno Simons och Balthasar Hubmaier och deras anabaptistiska lekmanarörelser berör på ett särskilt sätt de frågor som är aktuella i vår senmoderna västvärld. Det finns en social sprängkraft i en gemenskap av troende som vill vara radikala efterföljare till Jesus. Ched Myers liv som aktivist, anabaptist och mennonit skiner igenom ofta. Frikyrkorna gör gott i att lära av sina rötter hos anabaptisterna.

Ched Myers är en förebild i rättvisa och ekumenik

Jag och min vän skiljs åt vid hötorget, han tar tunnelbanan ut till förorten, jag går till mitt hotell. När vi summerar dagen konstaterar vi att han med en konservativ evangelikal skolning har delade meningar med Ched Myers på flera punkter, men att han ändå respekterar Ched Myers som en god kristen broder som gör sitt bästa för att undervisa ur Bibeln. För min del är jag mer positiv, kanske delvis under inflytande av att ha varit ledare för en samtalsgrupp över Linda Alexanderssons bok "Bortom bekvämligheten - vardagstro som gör skillnad" under våren. Sveriges kristenhet i allmänhet, och Gemensam Framtid i synnerhet, kan göra gott i att lära mer av Ched Myers. Han är en förebild både inom radikalt arbete för rättvisa och genom att använda Bibeln för att samla kristna från olika riktningar.

Ched Myers som bibelteologisk grund för aktivism

När jag nu en tid senare skissar ned tankar från seminariet med Ched Myers tänker jag att här finns gott underlag för en bibelteologisk grund för aktivism och en bredare förståelse för vad lärjungaskap innebär. För mig var dagen i Stockholm början på ett förnyat sätt att läsa Bibeln, och en stark uppmuntran att tänka mer på hur sant lärjungaskap kan gestaltas i församling och vardag.

Att läsa Bibeln under Pax Americana - Bibeltolkning med Ched Myers

Av Jonas Vestlund

Att låta den kristna tron vara med i hela livet och att engagera sig för att förändra världen är sådant som flera yngre vänner talar ivrigt om. Här är en kort text som vill förklara hur bibelläraren Ched Myers grundar ett sådant engagemang i en noggrann läsning av Bibeln.

Pax Romana - den romerska fredens tid

Man tänker lätt på Pax Romana, den romerska freden, som en gyllene era. En tid av fred, välstånd och fungerande kommunikationer. Kristendomens spridning kan till viss del förklaras av den tidens globala kultur och möjligheterna att resa. Men, vi vet också att det var en tid av förtryck där det romerska imperiet brutalt säkrade freden med militärmakt i de ockuperade provinserna. Finansiering av militärmakt och lyxliv ordnades bland annat med tullar, slaveri och allmän utsugning av de lägre klasserna.

Imperiekritik i Nya Testamentet

I sin kommentar till Markusevangeliet "Binding the Strong Man - A political Reading of Mark's Story of Jesus" visar bibelläraren Ched Myers hur Bibelns andra evangelium är fyllt av kritik mot Roms imperium. Det är en politisk läsning av Markus som är synnerligen intressant. Något som kännetecknar Ched Myers är att det inte stannar vid kända slagord eller fyndiga tolkningar. Istället är det läsningar som är djupt förankrade i bibeltolkningens hantverk och där Myers också använder insikter från de samtida socialvetenskaperna.

Det märks i många tolkningar att Myers inte bara läst om politisk aktivism, utan att han också levt och praktiserat motstånd mot vår tids förtryckande krafter. Därför har han ett särskilt öga för se Nya Testamentets kritik mot Rom och det lokala etablissemang i Israel som skapar sig fördelar under de då rådande förhållandena.

Nedan är två exempel på hur Ched Myers läser Bibeln:

Jesus kallar fiskare till att utmana makt och privilegier

När Jesus kallar de första lärjungarna läser vi i Markus 1:17

"Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare"

En vanlig tolkning är att lärjungarna kallades till att genom att dela evangelium rädda människor från sina synder och ge dem evigt liv. Att frälsa (fiska) själar helt enkelt. Myers menar att eftersom man i Gamla Testamentet använde att "fånga med krokar" som en metafor för Guds dom över de rika och dem med makt, så är kallelsen att bli människofiskare istället en kallelse att ansluta sig till Jesus *"i hans kamp för att övervinna den varande ordningen av makt och privilegier"*.

Myers hittar stöd för detta i dessa verser:

"Nu sänder jag bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska [Israels folk]..."
(Jeremia 16:16 Bibel 2000)

"Se, dagar skall komma över er, då man skall hämta upp er med metkrokar och vad som är kvar av er med fiskkrokar"
(Amos 4:2 Folkbibeln)

*"Jag skall ta itu med dig, farao, Egyptens kung.
... Jag skall slå krokar i dina käftar och låta Nilens fiskar fastna i dina fjäll. Jag skall dra upp dig ur din Nil, dig och Nilens alla fiskar som sitter fast i dina fjäll..."*
(Hesekiel 29:3f Bibel 2000)

Att kallas till att följa Jesus är därför enligt Myers att bli kallad till aktivism, en kallelse att utmana etablissemang och till att tillsammans förändra världen. Att jobba med den värld som är här och nu och göra den till en bättre plats.

Änkan som gav allt hon hade att leva på till tempelsystemets driftskostnader

I Markus 12:41-44 läser vi:

"Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: "Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de

andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på."

Den vanliga tolkningen är att det änkan ger i termer av pengavärde och i världens ögon är mycket mindre gåva än de rikas. Poängen är, menar man, att i Guds ögon är det inte beloppet man ger som räknas, det är istället givarens uppoffring som räknas. Den fattiga änkans fromhet är därför förebildlig.

För Myers är det naturliga att istället se det som en fördjupad kritik av de skriftlärdas och tempelsystemets utsugning av de fattiga. Det kostade enorma pengar att driva templet och all verksamhet runt det och detta finansierades till del genom utsugning av de fattiga. Jesus fördömer därför i liknelsen det värdesystem och de personer som gör att änkan ger det sista hon har till templet. Det var "*allt hon hade att leva på*" och nu har hon inget. Templet har "stulit" det sista kvinnan äger. Istället för att skydda fattiga änkor så som det tydligt står om i Gamla Testamentet, så har de skriftlärdas genom tempelsystemet exploaterat dem.

Att läsa Bibeln under Pax Americana

Myers menar att Nya Testamentet blir levande och verksamt först när vi tillämpar det i vår tid och i vår sociala verklighet. Visst kan man se paralleller till romarrikets imperium och samtiden. Vår tid präglas i mycket av Pax Americana, den amerikanska fredens tid. På många håll hör man om kritik mot den befintliga världsordningen och den girighet som ibland är så uppenbar. Hos Ched Myers får vi verktyg för att vara i en motkraft i vår tid genom den analys av Nya testamentets imperiekritik han delar med sig av. Myers inbjuder oss att fortsätta den kamp mot orättvisor och förtryck som beskrivs i Bibeln.

Visst är Myers tolkningar till viss del färgade av hans sociopolitiska agenda. Samtidigt kan man fråga sig om andra mer traditionella tolkningar automatiskt är mer objektiva, eller om de också har en politisk agenda. En agenda som kanske är mer dold, och mer inriktad på att bevara den etablerade samhällsordningen.

En vän frågade om Ched Myers är bra. Jag svarade ärligt att Ched Myers inte är det första och inte det enda man bör läsa. Men, som komplement till en mer traditionell tolkning av Bibeln är Myers verkligen något att rekommendera. Myers ger ett nytt ljus över texten som friskar upp och som kan leda till handling och aktivism som i längden ger en bättre värld.

Lästips

"Binding the Strong Man - A Political Reading of Mark's Story of Jesus" av Ched Myers är en mer akademisk kommentar till Markusevangeliet, men som är relativt tillgänglig även för läsare utanför högskolor och universitet.

"Say to This Mountain - Mark's Story of Discipleship" av Ched Myers, Marie Dennis, Joseph Nangle, OFM, Cynthia Moe-Lobeda och Stuart Taylor är en förenklad version av Myers kommentar till Markus som är anpassad för studiegrupper i församlingar.

"Bortom bekvämligheten - vardagstro som gör skillnad" av Linda Alexandersson är en bok som hjälper att ta de första stegen i att leva ett kristet liv som gör skillnad för omvärlden, både i närsamhället och bland fattiga och förtryckta världen över.

Möt Stuart Murray i november



Vi har tidigare informerat om att Stuart Murray kommer till Sverige i november. Han ska medverka i några arrangemang i Örebro och Linköping. Engelsmannen [Stuart Murray](#) är en flitig författare och en intressant talare. Hans böcker om församlingsplantering, lärjungaskap, mission, kyrkan efter kristendomstiden och anabaptismen är riktiga guldklimpar. En presentation av Stuart och hans böcker finns [här](#). Han är en av grundarna för [The Anabaptist Network](#) i Storbritannien och Irland och ledare för missionsorganisationen [Urban Expression](#). Missa inte detta tillfälle att lyssna till honom! Här är vad som erbjuds.

Föreläsningar i Örebro

Torsdagen den 22/11 kommer han att föreläsa för studenter på Örebro Teologiska Högskola.

Temadag om församlingsplantering

Fredagen den 23/11 kl 10-17 blir det en temadag om församlingsplantering i Ryttagårdskyrkan i Linköping. Stuart är med i ledningen för den brittiska missionsorganisationen Urban Expression som planterar församlingar i utsatta storstadsområden. Den nybildade svenska grenen av [Urban Expression](#) arrangerar denna temadag för bibelskolor och andra intresserade. Temat för dagen är Kreativ församlingsplantering i samhällets marginaler. Mer information finns [här](#).

Samling för Nätverket Anabaptist

På kvällen samma dag (23/11) blir det en samling i Johanneskyrkan för Nätverket Anabaptist och andra intresserade. Jonas Melin och Stuart Murray leder ett samtal om lärjungaskap och församlingsplantering med inspiration från anabaptismen. Dessutom ska vi samtala om nätverkets framtid.

Anmälan till fredagskvällen görs via mail till kontakt@anabaptist.nu senast den 16/11.

Konferens om radikalt lärjungaskap

Under lördagen och söndagen (24-25/11) är det konferens i Ryttagårdskyrkan. Där blir det ett späckat program på temat *Radikalt lärjungaskap i ett efterkristet samhälle* och Stuart kommer att ta upp olika teman från sin bok [Radikalt lärjungaskap](#).

Anmälan till lördagen sker på Ryttagårdskyrkans hemsida [här](#). Kostnaden för dagen inklusive lunch och fika är 150:- om man anmäler sig före den 9/11. Därefter kostar det 200:- .

På söndagen avslutas programmet med gudstjänst i Ryttagårdskyrkan.

Ny bok: Ett frö av anabaptism

Bokförlaget Evangelie har i samarbete med Nätverket Anabaptist låtit översätta Arnold Snyders klassiska bok *"Ett frö från anabaptism"* till svenska. Boken är en liten enkel skrift om 56 sidor som introducerar den tidiga anabaptismens kärnövertygelser, praktiker och lärjungaskap. Boken är en ovärderlig resurs som visar att den anabaptistiska tolkningen av den kristna tron är högst relevant idag både lokalt och globalt och boken är utmärkt att ge bort för att väcka intresse kring anabaptismen. Boken kommer vecka 45 från tryckeriet och nätverkets medlemmar erbjuds bli de första att få boken. Följande priser erbjuds:

1 bok = 55 kronor (ordinarie pris)
2 böcker = 100 kronor
5 böcker = 200 kronor

Frakt tillkommer på samtliga beställning 29 kr för 1 bok och 39 kr för två eller flera (och man kan passa på att beställa fler av evangelies böcker – varför inte ge bort Stuarts bok *Radikalt lärjungaskap* som julklapp!) Beställning av böcker till: info@evangelie.se och vänligen skriv att du/ni är medlemmar i nätverket.



Ledningsgrupp för nätverket

Under hösten hoppas jag att nätverket ska få en ledningsgrupp. Målet är att kunna utse en sådan när vi träffas i Linköping. Hör gärna av er med förslag på vilka som kan vara med i ledningsgruppen. Det bör vara personer med stort intresse och engagemang, och som gärna vill bidra med sin kompetens.

Har du något att berätta?

Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? Jag planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev i februari 2013. Bidrag tas emot fram till den 31 januari. Här är något av det som man kan bidra med.

1. Boktips och recensioner med anknytning till anabaptismen.
2. Personliga reflektioner om varför anabaptismen är viktig för dig.
3. Berättelser om kontakter med anabaptister runtom i världen.
4. Rapporter om saker som händer i Skandinavien med anknytning till anabaptismen.
5. Inbjudningar till konferenser, seminarier, aktioner och annat som anknyter till anabaptismen.
6. Annat som ni vill dela med er av.

Jonas Melin, jonas@mariannelund.nu tel: 070-6929818